

**HANDIG MET UITNEEMBARE  
PLATTEGROND!**

nummer 1 / jaargang 17 / 11 augustus 2016

# VOX

Onafhankelijk magazine van de Radboud Universiteit

**VRAAG 1**



Wil jij álles weten over het  
Nijmeegse studentenleven?

**ENGLISH  
PLEASE**

**JA**

See other side



LÉÉS deze Vox



## Karaktervolle locaties



### Vergader- en Conferentiecentrum Soeterbeek

*Ruimte voor concentratie*

[www.ru.nl/soeterbeek](http://www.ru.nl/soeterbeek)

reserveringsbureau@fb.ru.nl of bel: 024 - 361 58 25

Uw locatie voor één of meerdaagse cursussen, seminars, vergaderingen, trainingen of conferenties. Ervaar de inspirerende rust.



### Faculty Club Huize Heyendaal

*Dé ontmoetingsplek op de campus*

[www.ru.nl/facultyclub](http://www.ru.nl/facultyclub)

facultyclub@fb.ru.nl of bel: 024 - 361 59 79

Lunch en diner à la carte, ook arrangementen voor recepties, diners en feesten. Uitstekend geoutilleerde vergader ruimten.



Radboud Universiteit Nijmegen



## Het Hulpfonds helpt!

Het Hulpfonds biedt aan alle collega's van het umc en de universiteit financiële ondersteuning. Wij helpen met financieel advies, budgetbegeleiding en renteloze leningen.

### Wil je meer informatie?

E-mail: [info@hulpfondsradboud.nl](mailto:info@hulpfondsradboud.nl) | Telefoon: (024) 309 33 10 | [www.hulpfondsradboud.nl](http://www.hulpfondsradboud.nl)

Radboud Universiteit



Radboud umc

## Radboud **in'to** Languages

*opent nieuwe werelden*

### Taaltrainingen

Start september-oktober



*'Als je de taal spreekt,  
begrijp je meer van de cultuur.'*

[www.into.nl](http://www.into.nl)



Help haar  
met protheses  
en revalidatie  
op [lilianefonds.nl](http://lilianefonds.nl)

Liliane  
Fonds

open de wereld  
voor een kind  
met een handicap

Autoverhuur  Nijmegen

Autoverhuur Nijmegen  
Nieuwe Dukenburgseweg 13, 6534 AD, Nijmegen  
Postbus 1130, 6501 BC Nijmegen  
Tel. 024-3817161



# VOX NR. 1 08/2016 INHOUD



P. 20



P. 14



P. 10



## P. 4 / WEINIG GELD, VEEL DOEN /

De leukste tips voor een kleine beurs

## P. 8 / RONDJE RADBOD /

Je kunt er meer dan alleen studeren

## P. 10 / HULPKAARTEN /

Hoe overleef je de eerste maanden?

## P. 14 / 24 UUR IN NIJMEGEN /

Dag en nacht op stap.



Illustratie cover: Roel Venderbosch

## COLOFON

Vox is het maandelijks onafhankelijk magazine van de Radboud Universiteit.

**Redactie-adres:** Thomas van Aquinostraat 4.00.6B, Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen,

Tel: 024-3612112 Fax: 024-3612874  
redactie@vox.ru.nl

www.voxweb.nl / @voxnieuws

**Redactie:** Paul van den Broek, Tim van Ham, Annemarie Haverkamp (hoofdredacteur), Mathijs Noij, Martine Zuidweg

**Eindredactie:** Linda van der Pol, Radboud in'to Languages

**Aan dit nummer werkten mee:**

Linda van der Pol, Gijs Swennen, Lara Maasen, Wiep de Ligny

**Fotografie:** Dick van Aalst, Bert Beelen, Marjolein van Diejen, Gerard Verschooten

**Illustraties:** Roel Venderbosch

**Vormgeving en opmaak:**

gloedcommunicatie, Nijmegen

**Druk:** MediaCenter Rotterdam

**Vertaling:** Radboud in'to Languages

De volgende Vox verschijnt  
Op 19-09-2016

# REDAC TIO NEEL

## TIPS

Een hoogleraar spreek je aan met 'u' en de Aldi is goedkoper dan de Jumbo. Ben je eerstejaars – welkom! – dan kun je deze twee tips vast in je zak steken. Een derde advies: ga op kamers. Natuurlijk is het fijn als je vader of moeder voor je kookt, maar Nijmegen beleef je pas echt als je hier ook komt wonen.

Vox is het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit. Naast vaste redacteuren, werken studenten mee aan onze artikelen. De adviezen in dit introductienummer komen voornamelijk van die laatste groep. De blunders ook. Zo weet student politicologie en Vox-medewerker Gijs inmiddels dat je in een volle collegezaal beter niet kunt proberen over een bankje te springen. Op pagina 7 lees je waarom niet.

De plattegrond die je in dit magazine vindt, kun je bewaren. Op de achterkant staat een overzicht van bijzondere Nijmeegse festivals die je niet mag missen. Filosofiestudent Lara maakte de selectie.

Bas, student informatica, werkt op de redactie als we de laatste hand leggen aan dit nummer. De mentor-papa (voor de derde keer) wil nog dit meegeven aan alle eerstejaars: "Studieverenigingen zijn heel actief in Nijmegen. Word lid." Plus: "Snacken bij de FEBO moet je een keer gedaan hebben."

Annemarie Haverkamp  
hoofdredacteur Vox



www.facebook.com/voxweb.nl



@voxnieuws

# VEEL DOEN WEINIG





# MET GELD



Studeren kost geld. Maar hoeveel precies, en hoe voorkom je een lege bankrekening en die onvermijdelijke stapel boterhammen met pindakaas? Vox schept orde in de chaos en legt uit hoe je, in financieel zware tijden, het hoofd boven water houdt.

Tekst: Linda van der Pol / Foto: Bert Beelen, iStock

**S**ommige studententypen gaan generatie op generatie mee – de arme sloeber is er een van. We kennen 'm allemaal: de student die aan het eind van de maand wanhopig tussen zijn vuile ondergoed naar een vijfje wroet. Die de laatste likken chocoladepasta uit de pot lepelt, zich afvraagt bij wie hij dit keer een boterham kan bietsen en uiteindelijk bij pa en ma om een bordje nasi schooit.

Eén op de vijf studenten komt maandelijks geld tekort en 13 procent spaart nooit, zo blijkt uit cijfers van het Nibud, het centrum voor budgetvoorlichting. Dat lijkt in eerste instantie verwonderlijk. Studenten van nu zijn goed op de hoogte van hun financiële situatie: 81 procent checkt het banksaldo ten minste eenmaal per week. Probleem is echter dat studenten hun uitgaven structureel zo'n tweehonderd euro te laag inschatten. Ook impulsiviteit, het te makkelijk uitgeven van geld, speelt een rol in de financiële kwetsbaarheid van studenten.

Studeren is op de kleintjes letten en het Nibud raadt aan om in- en uitgaven goed op een rij te zetten. Maar: waar moet je aan denken en hoe ziet zo'n balans van een (beginnende) student eruit?

## Uitgaven

Thuiswonende studenten aan de universiteit geven gemiddeld in Nederland 445 euro per maand uit – uitwonenden maar liefst 895 euro. Astronomische bedragen, wanneer je grootste kostenpost in je middelbareschool-

periode jarenlang het saucijzenbroodje in de pauze was.

Allereerst een opsteker voor de uitwonenden: goed dat je naar Nijmegen gekomen bent! Met een gemiddelde vierkante meterprijs van ongeveer 22 euro huur je hier goedkoper dan in Amsterdam, Utrecht of Delft. Je kamertje van vijftien vierkante meter kost je waarschijnlijk zo'n 330 euro per maand.

Blijf je thuis wonen, dan kunnen je handjes waarschijnlijk de lucht in. Hoewel het Nibud ouders aanraadt hun kinderen zo veel mogelijk zelf te laten betalen, deinst de ouder ervoor terug om kostgeld aan zijn of haar hongerige kroost te vragen: 64 procent van de thuiswoners draagt op geen enkele manier bij in de kosten van levensonderhoud en slechts 9 procent betaalt maandelijks kostgeld (gemiddeld zo'n 130 euro).

Onder collegegeld, dat je direct aan je onderwijsinstelling betaalt, kom je hoe dan ook niet uit. Het wettelijk vastgestelde tarief is dit jaar 1.984 euro. Dat betaal je in één keer, of in tien termijnen. In juli en augustus – als je met je gat op het strand ligt – wordt er niks afgeschreven.

Niet verplicht, wel verstandig: een aansprakelijkheidsverzekering (à 2,65 euro per maand), welke kosten vergoedt die jij per ongeluk aan andermans spullen veroorzaakt. Voor een inboedelverzekering (vanaf vier euro per maand) gaat hetzelfde op.

Naar gemeentehellingen en tv- en internetabonnementen heb je in veel gevallen geen omkijken, aangezien deze vaak bij de huurprijs in zitten. Dan resten enkel nog je studieboeken – welke je, om de prijs te drukken, bij voorkeur tweedehands aanschaft – én je boodschappen.

**Goedkoop  
 in Nijmegen**

**MEUBELS &  
 KLEDING**

1. Check de Facebook-groep Second Hand Nijmegen. Of ga voor meubels naar Het Goed (Burchtstraat) of Petit Village (Honigcomplex).
2. Klerengoed (Prins Hendrikstraat) is een propvolle zaak met drie verdiepingen, heeft eveneens wat meubeltjes. Een goed alternatief voor prijsvechters zijn kledingruils, bijvoorbeeld in de Lentse Strowijk of op Zomerfestival De Kaaij.



## UITGAVEN & INKOMSTEN

Gemiddelde uitgaven van studenten HBO en WO\*

Uitgaven	Thuiswonend	Uitwonend
Huur (incl. energie, water, televisie en internet)		366
Kostgeld	132	97
Zorgverzekering	99	12
Overige verzekeringen	14	26
Telefoon	25	26
Contributies & abonnementen	26	163
Collegegeld	163	57
Studiekosten	79	55
Vervoer (naast OV)	75	47
Kleding en schoenen	53	144
Vrijtijdsuitgaven	144	74
Grote aankopen	87	161
Voeding	35	27
Persoonlijke verzorging	28	41
Diversen	38	

\* Cijfers afkomstig uit Studentenonderzoek 2015 van het Nibud. De bedragen in bovenstaande tabel mogen niet allemaal bij elkaar opgeteld worden voor een gemiddeld kostenplaatje per maand, omdat niet iedere student aan iedere uitgavenpost geld besteedt.

Waar halen studenten hun geld vandaan? En hoeveel geld krijgen ze gemiddeld uit die inkomstenbron, per maand?

Geld ouders	57%	179 euro
Studiefinanciering	93%	469 euro
Bijbaan	71%	332 euro
Teruggaaf belastingaangifte	48%	33 euro
Overige inkomsten*	89%	138 euro

\* Hieronder vallen zorg- en huurtoeslag, inkomsten uit een eigen bedrijf, geld verdienen met andere activiteiten dan bijbaan (bijles geven, klussen, optredens), verkoop van spullen, alimentatie en uitkering en/of inkomsten uit het profileringsfonds.

Je hebt dan echter nog geen kroeg van binnen gezien en er komt bovendien een moment dat je geen hemd meer aan je lijf hebt. Voilà, je begint pas net.

Populairste 'niet-verplichte' uitgaven, waar volgens het Nibud tenminste acht op de tien studenten geld aan uitgeven, zijn kleding en schoenen, verzorgingsartikelen, eten buiten de deur, cadeaus en uitgaan. En daar kan het gierend uit de klauwen lopen.

### Inkomsten

Gelukkig komt er ook wat binnen. Voor thuiswonenden is dat gemiddeld 537 euro, voor uitwoners – die duidelijk moeilijker rondkomen – is dat 856 euro. Grootste inkomstenbron is doorgaans de studiefinanciering, welke bestaat uit een DUO-lening, aanvullende beurs, een studenten-OV-chipkaart en collegegeldkrediet. Dit stelsel is afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Vóór collegejaar 2015-2016 had iedere bachelorstudent recht op 36 maanden 'basisbeurs' - een lening welke omgezet werd in een gift wanneer de opleiding binnen tien jaar voltooid werd. De basisbeurs is afgeschaft, er kwam een uitgebreide DUO-lening voor in de plaats.

Studenten lenen nu, tegen laag rentetarief en ongeacht thuis- of uitwonende situatie, maximaal 862,50 euro per maand. De een deinst terug voor torenhoge schulden, de ander leent maximaal om iedere jaar tweemaal naar de Malediven te vliegen. Lenen blijft hoe dan ook een delicate zaak: je studieschuld bemoedigt na afstuderen bijvoorbeeld het verkrijgen van een hypotheek – anderzijds is de rente voor 'rood staan' hoger dan die voor je lening en

## Goedkoop in Nijmegen

### ONTSPANNING

#### 1. Oeverloos bier drinken.

Metermaandag in café De Fuik: 12 bier voor 12 euro. Op normale dagen kom je de meeste tenten gratis binnen, maar reken in het weekend en tijdens festiviteiten op entreeprijzen. Gelukkig kun je dan terecht in Kollektief Kafé de Bijstand, waar je bijdrage afhangt van de centen die je nog hebt. Nog goedkoper: je eigen bier drinken in het Kronenburger- en Valkhofpark of op strandeiland Veur-Lent.

#### 2. Cultuur snuiven

In filmhuis Lux kan je op maandagavond voor 5 euro naar binnen. De Stadsschouwburg en concertgebouw De Vereeniging hebben een last-minutekorting: vanaf een kwartier voor aanvang krijg je een kaartje voor 12,50 euro. Poppodium Doornroosje biedt studenten altijd 50 procent korting op concerten in Merleyn – mits niet uitverkocht in de voorverkoop. Daarnaast mogen studenten op bepaalde dansfeestjes in het eerste uur voor niets naar binnen. Cultuur op de Campus, de cultuurprogrammeur van de Radboud Universiteit, boekt wekelijks acts op de campus. Vrijwel altijd gratis.

#### 3. Sporten

Het Radboud Sportcentrum is met 104 euro per jaar niet duur. Hardloopplatform Girls Love 2 Run organiseert iedere maandagavond gratis hardlooptrainingen en wielrenners van alle niveaus fietsen op dinsdagavond en zondag, in ruil voor een eenmalige donatie, mee met De Wedrenners.

Zelf hardlopen is gratis. Het Goffertpark en het kleinere Westerpark in Nijmegen-West hebben op hun paden markeringen aangebracht zodat je precies weet hoe ver je gerend hebt. Populairste rondjes (check Strava's heatmap maar): over de Waalbruggen én in de prachtige bossen bij de uni.



VOOR ALLE  
TIPS: ZIE DE  
UITNEEMBARE  
PLATTEGROND





mag je 35 jaar doen over het aflossen van je studielening.

Sommige studenten hebben, afhankelijk van het inkomen van hun ouders, recht op een aanvullende beurs. Deze kan oplopen tot 383,77 euro per maand en is een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. Het bestaan van deze beurs zegt het al: van ouders die vermogend genoeg zijn, wordt verwacht dat zij zelf een bijdrage leveren aan jouw studie – al zijn zij dat uiteraard niet verplicht.

Dan is er nog het collegegeldkrediet, een lening van DUO welke specifiek bedoeld is om het collegegeld mee te betalen. Deze omvat maximaal 165,33 euro per maand, en dekt daarmee op jaarbasis precies de kosten.

Een opsteker ter afsluiting: bij invoering van het leenstelsel afgelopen jaar, is naast de basisbeurs ook de bijverdiengrens vervallen. Mochten studenten in het oude stelsel jaarlijks maximaal 13.989 euro verdienen (alles daarboven moest aan de overheid afgestaan worden), in het nieuwe stelsel verdien je onbeperkt bij. Goed nieuws, want je kunt werken tot je erbij neervalt.

Nu ja, bijna onbeperkt: er resten twee inkomensafhankelijke toeslagen. Zorgtoeslag allereerst, waar in principe iedere student recht op heeft. Tot een inkomen van 19.000 euro per jaar (exclusief studiefinanciering) ontvang je bovendien het maximale tarief van 83 euro per maand. Huursubsidie kan je kamerhuur tot slot flink drukken. Dit is echter lang niet voor iedereen weggelegd: de huur van je kamer moet in verhouding tot je inkomen te hoog zijn én je moet een zelfstandige wooneenheid of een aangewezen onzelfstandige wooneenheid bewonen – zoals in de SSH&-complexen Galgenveld of Leeuwenstein. \*

## Goedkoop in Nijmegen

### ETEN



1. Twee inkoopers: De Jumbo is prijziger dan de Aldi en een pak rijst van een kilo is voordeliger dan een pak van 500 gram.
2. Voor goedkope groentes en fruit kun je terecht op de Nijmeegse markt. Maandag en zaterdag in de binnenstad. Voor het scheiden van de markt zakken de prijzen!
3. Het illegale *Dumpster diving*, stiekem de enorme containers van supermarkten plunderen, is natuurlijk het voordeligst: op een goede dag duik je zo een dozijn ingedeukte hagelsgapzakken, tien kilo appels en drie taarten op.
4. Voor 2,50 euro schuif je op maandag en dinsdag aan in de Studentenkerk voor een vegetarische (vaak zelfs veganistische) driegangenmaaltijd. Op woensdagavond eet je soep in politiek café De Klinker, waar je zelf bepaalt hoeveel centen je in de pot stopt.

Iedere eerstejaarsstudent maakt op de universiteit weleens een blunder waar hij of zij later met veel gêne aan terugdenkt. Vox verzamelde een aantal uitglijders waarbij jouw blunders ongetwijfeld in het niet vallen.

## De blunder van Gijs

BOOOM  
OOOPS!

### Gijs, student politicologie, viel zijn gezicht open tijdens college

"Mijn grootste trauma op de universiteit heb ik overgehouden aan een incident in het Spinoza-gebouw, bij een college micro-economie. Ik wilde na de pauze weer terug op mijn stoel gaan zitten, maar de stoelen links en rechts van mij waren al bezet. Het is altijd zo'n gedoe als iedereen op moet staan voor iemand, dus ik dacht slim te zijn en via de rij voor mijn stoel over mijn tafeltje heen te klimmen. Een prima idee, maar helaas bleef ik met mijn voet achter een tafeltje hangen en ging ik keihard op mijn bek. Dat klinkt grappig, maar toen ik met een gezicht vol bloed de zaal uitliep en naar de dokter moest, was iedereen behoorlijk geschrokken. Ik ben weken later in de kroeg door wildvreemden aangesproken over dit incident. Ik word er natuurlijk nog steeds om uitgelachen..."

CRASH!



# EEN RONDJE RADBOUD

## ONTBIJT

**Locatie:** Erasmusplein  
**Waarom:** Om goed te ontbijten  
**Wanneer:** Vroeg!

De Rafter is niet direct een plek waar wij een warm gevoel bij krijgen. Dit restaurant is klaagonderwerp *numero uno* onder studenten. Maar er komen dagen dat jouw huisgenoot het laatste korstje brood pikt en jij twee keuzes hebt: óf op een lege maag naar een college waar je toch al niet zo'n trek in had, óf elders snel wat halen. En dan biedt de Rafter uitkomst. Daar krijg je 's ochtends een kop zwart goud, een glas jus, twee sneetjes brood inclusief beleg en als kers op de taart een gekookt ei. Een 5 sterren kampioensontbijt voor maar 2,50 euro.



## UITKIJKPOST

**Locatie:** Bovenste etage van de Erasmustoren  
**Waarom:** Voor een mooi uitzicht over de stad  
**Wanneer:** Op een heldere dag, vlak voor zonsopgang

De Nijmeegse campus is voor een nieuweling niet enorm overzichtelijk. Het kan helpen om de hele boel eens vanuit de lucht te bekijken. Mocht je collega hebben in de buurt van het Erasmusgebouw, ga dan eens naar de Sky Lounge op de twintigste etage. Je hebt een fenomenaal uitzicht over de Wolfskuil, Nijmegen-Oost, de Stevenskerk en alle dingen die Nijmegen zo mooi maken. Op een heldere dag kan je zelfs Arnhem spotten.



## ARCHITECTUUR

**Locatie:** Grotiusgebouw, Montessorilaan  
**Waarom:** Voor het pand  
**Wanneer:** Rond de lunch

De Radboud Universiteit kent een aantal puisten van gebouwen, maar er zijn ook wat architectonische hoogstandjes. Het mooiste gebouw is met afstand het Grotiusgebouw – het nieuwe pand van de rechtenfaculteit. Ga eens lunchen in kantine Het Gerecht: je hebt er een wat luxer en verser aanbod aan warme maaltijden dan in de Rafter. Bijkomend voordeel (of nadeel, voor de dierenvrienden onder ons): deze kantine doet niet mee aan *Meat Free Monday*, de vegetarische maandag van de universiteit. Bij goed weer is het uitstekend vertoeven op het terras.



## STUDIEPLEKKEN

**Locatie:** Thomas van Aquinostraat 6  
**Waarom:** Voor een rustige studieplek  
**Wanneer:** In de tentamenweek

Vrije plaatsen in de UB kunnen in tentamentijd gerust een unicum worden genoemd. Niet alleen studenten bezetten elke stoel, ook middelbare scholieren die denken dat ze al studenten en HAN-studenten die de afslag naar de Kapittelweg hebben gemist, zorgen voor topdrukke. Gelukkig biedt de uni voldoende alternatieve plekkjes die zelfs rondom tentamens uitgestorven lijken. Zo is er een vergeten studielandschap in TvA 6, de studieplek van Sociale Wetenschappen. De studenten van de faculteit zelf lijken het bestaan van deze plek gemist te hebben. Het Multimedia Studiecentrum op de eerste etage van het Erasmusgebouw is ook een prima optie, welk als bijkomend voordeel ruimte biedt voor groepsoverleg.





Voor veel eerstejaarsstudenten zullen de eerste weken op de uni beperkt blijven tot collegebanken en bushaltes. Toch is er buiten de colleges voldoende te beleven op de Radboud Universiteit. Tijd om de geheimen ervan te ontdekken met een dagje op de campus.

Tekst: Gijs Swennen / Foto: Marjolein van Diejen, Dick van Aalst en Joeri Borst



### BIER

**Locatie:** Noord- en Zuidkantine in het Huygensgebouw  
**Waarom:** Omdat het geweldig is  
**Wanneer:** Er is altijd wel wat te doen

Ben je student aan de bètafaculteit? Dan kun je op verschillende momenten van de dag uitstekend terecht in de Noord- en Zuidkantines. Olympus, de koepel van studieverenigingen, beheert deze twee kantines, die dienen als een soort all-in-one ruimte: je kunt er studeren, lunchen, koffie drinken, borrelen en zelfs constitutieborrels houden. Niets is te gek, iedereen is welkom. Met bierprijzen van gemiddeld vijftig cent per glas kun je hier ook aan het einde van een dure maand dronken worden.

### ZIEKENHUISVOER

**Locatie:** Radboudumc, restaurant De Haardt  
**Waarom:** Voor een goed bord eten  
**Wanneer:** Rond etenstijd

Een studie-/werkdag van 8:30 tot 16:00 uur? Dat is verleden tijd op de universiteit. Vaak genoeg is een student in de avonduren op de campus te vinden. Een dinertje is dan wel zo prettig. We raden je aan te eten in het Radboudumc. Met je studentenpas eet je voor 3,80 euro in een gloednieuw restaurant. Is het toevallig maandag of dinsdag? Dan kan je ook terecht in de Huiskamer van de Studentenkerk, waar je 2,50 euro aanschuift in de huiselijke sfeer van de kerk.



### GAMEN

**Locatie:** Het Sportcentrum  
**Waarom:** Voor allerlei verrassende sporten  
**Wanneer:** Altijd!

Als student wil je niet alleen dat je hersenen fit zijn, ook je lichaam moet in optimale conditie verkeeren. Gelukkig biedt het Radboud Sportcentrum meer dan voldoende mogelijkheden. Je kan hier niet enkel terecht voor massasporten als tennis en hockey, maar bijvoorbeeld ook voor Bossaball. De naam verraadt het al, een baas van een sport. Kort gezegd is het volleybal op een speelveld van springkussens en trampolines: zowel beweging als plezier gegarandeerd. Sportverenigingen zijn er ook voldoende te vinden rondom het Gymnasion, waaronder gamevereniging Dorans. Met het online strategiespel League of Legends vinden er verschillende interne en externe competities plaats binnen de vereniging. Af te raden voor verslavingsgevoelige studenten.



Iedere eerstejaarsstudent maakt op de universiteit weleens een blunder waar hij of zij later met veel gêne aan terugdenkt. Vox verzamelde een aantal uitglidders waarbij jouw blunders ongetwijfeld in het niet vallen.



### Koen, student informatica, misdroeg zich tijdens een borrel op de universiteit

"Als eerstejaars had ik een cocktailborrel van mijn studievereniging in het Huygensgebouw. Het was heel gezellig en we waren met z'n allen lekker cocktails aan het drinken. Op een zeker moment hadden we het over de slinger van Foucault bij de ingang van het gebouw: we vonden die op een piek van een kerstboom lijken. Pieken zijn altijd hol van binnen en ik dacht dat dat voor die slinger van Foucault ook zou gelden. Het leek me wel geinig om de bol terug te kopen op het moment dat hij mijn kant op slingerde. Maar ik kwam er al snel achter dat die slinger 110 kilo weegt – dus het deed behoorlijk pijn. Ik had ook nog de pech dat er iemand van de facultaire studentenraad bij stond die me hardhandig de tent uitgooide: je mag dat ding niet aanraken, het schijnt 400 euro te kosten om hem te resetten. Op de eerstvolgende borrel was ik *persona non grata*."



# De HOE-BEN- IK-STUDENT- IN-NIJMEGEN

HULPKAART

Je studentenleven: het is nu toch echt begonnen. Best eng, want er kan een hoop misgaan. Deze hulpkaart zal je vast op weg helpen de eerste maanden.



**START**

Ga je op kamers?

**JA**

**NEE**



Heb je al een kamer?

**JA**

**NEE**

Word je uitgenodigd voor kijkavonden?

**JA**

**NEE**

Over jou maken we ons geen zorgen. Je bent zo'n vlotte peer dat er een studentenhuus is dat je direct heeft opgenomen. Of je kent al mensen die dat voor jou geregeld hebben. In beide gevallen: lekker bezig. Zorg er wel voor dat je huisgenoten te vriend houdt. Hoe dat moet, is niet uit te leggen in één kadertje. Kort gezegd: wees geen lul (m/v).

Tja, die kijkavonden... Die blijven een keurmarkt – daar is weinig aan te doen. 'Je moet jezelf blijven', hoor je vaak. Wij zeggen: doe vooral iets leuker dan je normaal zou doen op een duffe dinsdagavond en zorg dat je wat te melden hebt. Zijn je hobby's 'leuke dingen doen' en 'lekker eten', dan wordt het niets. Als je potentiële huisgenoten vragen welk dier je zou willen zijn, roep iets gek. Het is geen eindexamen, het is een geintje. Bonustips: laat je moeder thuis en neem een kratje bier mee.

Op kamers en nu?

**ACTIEF**

**OF NIET?**

Wil je lid worden van een studentenvereniging? De grootste verenigingen ken je vast al. Maar wist je dat er ook kleinere, minder bekende alternatieven zijn?



Zij zijn door hun geringe omvang nog blijer met iedere aanmelding. Wees niet te bang voor de ontgroening: leuk is het niet altijd, maar alle rondgaande spookverhalen zijn doorgaans enorm overdreven. Ook zonder lid te worden van een studentenvereniging kun je je actief inzetten als student. Er zijn tal van studie-, sport-, en cultuurverenigingen die draaien op de vrijwillige inzet van hun leden. Word lid van de clubs die je aanspreken – dan leer je vanzelf welke vereniging bij je past en of het leuk is om als bestuurder iets voor de club te gaan doen.

Niets mis mee om het studentenleven – zeker het eerste jaar – rustig op je af te laten komen. Nijmegen is bij uitstek een studentenstad waar je je ook prima kunt vermaken zonder ergens 'officieel' bij te horen. Ontdek de stad en de universiteit rustig op je eigen manier. Je vindt in de toekomst vast een club die je aanspreekt. Wedden dat je je over drie jaar toch ergens bij hebt aangesloten?





**GEEN ZIN IN**

Sorry, beste student, dan maak je maar zin. Je hebt zojuist de meest waardeloze reden gegeven om thuis te blijven wonen. Ja, het is een gedoe om een kamer te regelen. Ja, je vrienden van de middelbare school in je geboortedorp zijn vast ook leuk. Maar dit is je studententijd — die breng je idealiter door in de stad waar je studeert. Anders moet jij, wanneer je met je nieuwe studievrienden op donderdagavond de kroeg induikt, de laatste trein naar huis pakken. Terwijl zij de volgende dag een beschuitje smeren voor hun nieuwste verovering, zit jij met je moeder aan de magere yoghurt.



**GEEN GELD VOOR**

Tja, dat verrekte leenstelsel hè? *We feel your pain.* Er zal gewerkt of geleend moeten worden. Werken valt door tijdgebrek echter niet altijd mee: door het bindend studieadvies is er steeds minder tijd voor een bijbaan. En lenen doe je liever niet – dat snappen wij heel goed. Aan de andere kant: realiseer je dat je 35 jaar mag doen over het aflossen van die lening. Een gemiddelde studieschuld bestaat na het afstuderen uit 24.000 euro. Met een startsalaris van 2500 bruto per maand, zou je maandelijks slechts 35 euro aflossen. Valt mee, toch?



**IK HEB HET THUIS TE GOED**

'Ik vind het wel chill dat er thuis iedere avond een bord eten voor me klaarstaat', hoor je deze categorie zeggen. Dat is inderdaad fijn. Weet je wat ook fijn is? De hele week zelf kunnen kiezen wat je eet. De uni is niet alleen een plek om te studeren. Tijdens je studententijd leer je óók om voor jezelf te zorgen. Natuurlijk zal er in het begin weleens een dinertje mislukken, maar dan is er altijd wel een huisgenoot die uitlegt dat je spaghetti in een pan water kookt — niet in het frituurvet gooit.



De kijkavondwedstrijd is niet te winnen als je niet eens mee mag spelen. Waarom ze je maar niet uitnodigen, is moeilijk te zeggen. Wellicht moet je nog eens kritisch naar je social media-kanalen kijken? Een foto van een gezellig festival scoort doorgaans beter dan een kiekje van het feest van je grootouders. Schakel verder vooral neefjes, vriendjes, studiegenoten en kennissen in bij je zoektocht: zo'n kruiwagen is goud waard. Sta je trouwens al ingeschreven bij studentenhuysvester SSH&? Die werkt niet met kijkavonden maar met een wachtlijst – welke de laatste jaren steeds korter wordt.

Hebben we je niet over kunnen halen? Ook goed. Je zult vast een keer in Nijmegen gaan stappen en ergens op de bank slapen. Mogen we daar nog een tip over geven? Logeer niet iedere week bij dezelfde vriend(in). En, nog belangrijker, blijf de dag erna niet te lang hangen: jouw gastheer of -vrouw heeft waarschijnlijk net zo goed een kater en snakt naar rust. Klaag ook niet te veel over het openbaar vervoer. Moet je maar in Nijmegen komen wonen...



# De HOE-BEWEEG- IK-ME-OP-DE- UNIVERSITEIT

HULPKAART

De universiteit is een aparte bubbel met haar eigen mores, regels en gebruiken. In je eerste jaar wil je je daar nog weleens aan vertellen. Hier een kleine spoedcursus 'hoe het heurt' op een universiteit.



## START

Wat was je vorige opleiding?



## ANDERE UNIVERSITEIT

De academische wereld is niet nieuw voor je. De Radboud Universiteit is dat wel. De RU is een universiteit voor 'de provincie'. Reken op veel studenten uit de directe omgeving, uit Brabant en uit Limburg. Vaker dan gemiddeld zijn het studenten wiens ouders zelf geen universitaire studie volgden. Daarnaast is Nijmegen, net als de universiteit, al tientallen jaren een links bolwerk. GroenLinks is er populairder dan de VVD. Dat zie je soms terug op de campus. Bij 'linkse hobby's' als *Meat Free Monday* in de Rector, bijvoorbeeld.



## HBO

Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan.



Het hbo is iets compleet anders dan een universiteit. Op veel hbo-opleidingen gaat het er vaak wat informeler aan toe dan hier. Vooral hoogleraren willen nog weleens zwaar tillen aan de wat formele sociale omgangsvormen die er op de universiteit (volgens hen) toch echt bijhoren. Geen zorgen: volg de grafiek en we praten je bij.

## VWO



Vwo staat voor 'voorbereidend wetenschappelijk onderwijs'. Inhoudelijk gezien klopt dat aardig. Maar op de sociale omgangsvormen op de universiteit ben je niet voorbereid. Maar maak je geen zorgen, daar zijn wij voor.



Heb je zin in je nieuwe school?



Het is zomers weer. Kan je dan een korte broek en slippers aan?

Ik neem me voor me voor alle colleges maximaal in te zetten



## E-MAILS VERSTUREN

*Zo hoort het*

Hoogleraar André Nuytinck rekent het tot zijn taak studenten niet alleen de beginselen van het privaatrecht bij te brengen, maar ook fatsoensnormen mee te geven waar het het versturen van e-mails betreft. Een ingedikte versie van zijn e-mailetiquette, die hij elk jaar naar eerstejaarsstudenten stuurt.



**1** Begin een e-mail nooit met 'Hallo' of 'Hoi'. Dit staat bijzonder onbeschoft en onfatsoenlijk. De aanhef luidt: 'Geachte heer/mevrouw (volgt de naam van de geadresseerde)'.

**2** Begin de inhoud van een e-mail nooit met 'Ik'. Vroeger leerde ik altijd (al op de lagere school): 'Wie zijn brief (lees thans: e-mail) begint met 'Ik' is een grote stommerik'.



**3** Sluit een e-mail af met 'Met vriendelijke groet' of – enigszins formeler – 'Hoogachtend'. Afkortingen als 'M.v.g.' en 'B.v.d.' zijn uit den boze.

**4** Gebruik een normaal e-mailadres. U bent immers de basisschool ontstegen en een e-mailadres met een verwijzing daarin naar sprookjesfiguren of diernamen is leuk als u nog geen twaalf jaar oud bent, maar is op oudere leeftijd echt onaanvaardbaar.



**5** Vergeet niet de onderwerpregel in te vullen. Het staat zo ongeïnteresseerd als u niet eens de moeite neemt aan te kondigen waarover uw bericht gaat.

**6** Gebruik in een e-mail normaal en foutloos Nederlands en zeker geen sms- of Twittertaal. Het is dus niet 'ff w88' en 'de teugels 44', maar 'even wachten' en 'de teugels vieren'.



**JA!**



Een strikvraag! En jij ging d'r met boter en suiker in. Je zit namelijk niet meer op school, maar op de universiteit (ook wel: 'uni'). Geloof ons: je wilt de Radboud Universiteit geen school noemen tegenover oudere medestudenten of docenten. Je leert vanzelf waarom. Zo zijn er meer verboden woorden. Een 'klas' heb je niet meer, dat is nu je studiegroep – of iets wat daar op lijkt. Een les is een college en je leraar een docent of hoogleraar. Je hebt geen toetsen of proefwerken meer. Dat zijn voortaan tentamens. 'Huiswerk' willen we ook nooit meer horen. Akkoord?

**UHH.. IK GA NIET MEER NAAR SCHOOL**



Juist! Er is een aantal woorden dat op de universiteit absoluut not done is. En 'school' waar je 'universiteit' bedoelt, staat bovenaan die lijst. Dat had je goed begrepen. Check je voor de zekerheid de andere 'foute' woorden hierboven even?

**SURE**



Er is geen officiële *dress code* voor de universiteit, dus in principe kun je aantrekken wat je wil. Als je serieus genomen wil worden, kun je een korte broek echter beter vermijden. Op de keurige rechtenfaculteit en de medische faculteit hechten ze het meest aan nette kleding – maar over de hele campus lopen docenten van de oude stempel die jeuk krijgen als een student in een strandoutfit naar zijn college of mondeling komt. Niet doen!

**NEE**



Het is niet zo dat het niet mag. Een dagje in de UB of een werkgroepje kan heus wel in een korte broek. Maar wat terughoudendheid is inderdaad op zijn plaats. Zoals het uitgesproken karakter Noordzij in studenten-serie *Feuten* uitroept: 'Een korte broek? Je bent toch geen boswachter!?'

**JA**



De docenten zien jou graag komen. Op de uni houdt men van voorbereide studenten, een geïnteresseerd publiek én van interactie. In iedere collegezaal zit echter één irritant bijdehandje dat alles beter meent te weten. Zorg je er wel voor dat jij die persoon niet bent?

**NEE**



Niemand dwingt je om voor een college alle opgegeven literatuur te lezen. Er is tijdens colleges geen surveillant die je verbiedt om naar Facebook te surfen. Maar denk niet dat een docent het niet doorheeft als je als een zak aardappelen in de banken hangt, terwijl je een potje Minecraft speelt op je laptop. Onze tip: check vooraf of het college opgenomen wordt en of er een aanwezigheidsplicht geldt. Want dan kijk je het lekker thuis. Kun je nog uitslapen ook.

Iedere eerstejaarsstudent maakt op de universiteit weleens een blunder waar hij of zij later met veel gêne aan terugdenkt. Vox verzamelde een aantal uitglijders waarbij jouw blunders ongetwijfeld in het niet vallen.



**Martin, student geschiedenis, beledigde onbedoeld zijn stagebegeleider**

"Mijn stage bij een overheidsinstelling wilde niet echt vlotten. Ik zou daar mijn scriptie gaan schrijven, maar ik bleef maar vastlopen. Na een tijdje had ik een gesprek met mijn stagebegeleider om door te spreken hoe het nu verder moest. Ze had allerlei tips die ik eigenlijk helemaal niet zag zitten. Op een gegeven moment vroeg ik, me van geen kwaad bewust: 'Ben jij ook wetenschappelijk opgeleid dan?' Natuurlijk was dat zo, ze had immers een goede, leidinggevende functie. Ik zag aan mijn begeleider dat ze beledigd was, maar ze bleef professioneel. Ik mompelde dat ik dacht dat ze iets anders had gedaan – al had ik natuurlijk geen idee wat. Met de stage is het uiteindelijk niets geworden, ik ben voortijdig gestopt en heb mijn scriptie vrijwel helemaal opnieuw gedaan."



# DAG & NACHT

Natuurlijk kun je in Nijmegen naar de McDonald's, de H&M en de kroegen aan de Molenstraat. Maar de écht leuke plekken vind je ergens anders. Dit logboek helpt je de dag én nacht door.

Tekst: Lara Maassen en Wiep de Ligny / Foto's: Bert Beelen, Marjolein van Diejen en Mark Ooms





  
07:00

Eerlijk is eerlijk, om zeven uur 's ochtends ligt de gemiddelde student natuurlijk nog gewoon in bed. Brak van een avondje stappen, moe van het studeren op de late avond, of gewoon omdat het kan. De vroege vogels onder ons gedijen waarschijnlijk het beste bij een rondje hardlopen. Je kan natuurlijk naar een willekeurig park gaan, maar de echte local maakt **het bruggenrondje**. Dat is, zoals de naam al zegt, een rondje over de drie Waalbruggen. Hoe groot je het maakt, bepaal je zelf — je kan natuurlijk ook twee in plaats van drie bruggen meepakken.

  
09:00

Tijd voor ontbijt. Vertrek rond negen uur naar de **HEMA**. Misschien iets minder gezellig dan alle knusse ontbijtentjes, maar dáár kun je niet ontbijten voor twee euro. Bij HEMA wel. Uitkijkend op de Grote Markt geniet je tussen 9.00 en 10.00 uur van je koffie, sinaas-appelsap, broodje ei en croissantje.

  
10:00

Check meteen de rest van het centrum, nu je toch in de stad bent. Ga naar **Porch People** (ook aan de Grote Markt) voor vintage kleding. Loop vervolgens de Lange Hezelstraat in voor o.a. **Make My Day**, een gezellige conceptstore. Koop je designerkleding én je planten (ja echt, een heuse combinatie) bij **512** in de Van Broeckhuysenstraat. Haal op dinsdag je groenten en kaas op **de markt** en beklim op maandag eens de **Stevenskerk**. Samen met een gids kun je de toren in, zodat je meteen de nodige weetjes over je nieuwe thuisstad en kerk te horen krijgt. Op het topje geniet je van een prachtig uitzicht over Nijmegen. (Voor degenen die liever uitslapen dan hardlopen: nu heb je de calorieën van je ontbijtje alweer verbrand. Ook handig.)

## 'BEKLIM OP MAANDAG EENS DE STEVENSKERK'



*Geen tuin? Op naar het Kronenburgerpark.*



de fi  
n de  
igfab

# BIJ 'THE FUZZ' DONEER JE JE FOOI AAN DE HUISKAT



Lunch! Onze tip – alleen voor insiders: het broodje Alex bij de **Mediterraanse Hoek** aan de Houtstraat. Dat is eigenlijk een Turkse groentewinkel, maar als je binnenloopt en zegt dat je een broodje wilt, maakt eigenaar Alex met liefde een héél groot stuk Turks brood voor je klaar. Met allerlei soorten groenten, kruiden en ander vegetarisch beleg. En ook dit kost vrijwel niets: 2,50 euro.



Wie 's middags wil studeren, kan dat natuurlijk thuis of op de universiteit doen, maar de stad biedt net zoveel studieplekken.

**Bibliotheek de Mariënborg** is bijvoorbeeld zo'n uitvalsbasis. Achterin aan het raam heb je de mooiste privéplekjes. Daar is het stil, heb je genoeg ruimte en zie je heel winkelend Nijmegen voorbijkomen. Of ga naar een van de leuke koffietentjes die Nijmegen rijk is. Bij **Sid en Liv** aan de Van Welderenstraat kun je lekker lunchen (als je dat nog niet hebt gedaan) terwijl je je studieteksten doorleest.

**The Fuzz** aan de Van Broeckhuysenstraat is een plek voor goede koffie. Ze draaien fijne muziek en bovendien kun je je fooi doneren aan Bert, de 'huiskat'. (Huiskat is het goede woord niet: Bert is een rode zwervkater en The Fuzz heeft zich, samen met het naastgelegen studentenhuus, ontfermd over Berts gezondheid. The Fuzz betaalt van de donaties onder andere bezoeken aan de dierenarts en kattenvoer.)



Inmiddels het studeren en stadsleven wel zat? Fiets naar het **Honigcomplex** aan de Waalbandijk.

Daar kun je je onder andere uitleven in trampolineparadijs Bounz. Individueel kun je wat rondspringen, maar het is leuker om mee te doen aan een van de work-outs of trefbal. Drink daarna meteen je welverdiende speciaalbiertje bij **STOOM**. Op zoek naar iets romantisch? Pak samen met je nieuwe 'uni-date-aanwinst' de Veoliatrein naar **Mook Molenhoek**. Met slechts één halte vanaf Heyendaal (en twee vanaf Centraal) ben je er zo. Stap uit in een oase van rust, ga picknicken bij de schapen en wandel door het heuvellandschap van de Mookerheide. Bij mooi weer waan je je bijna in het buitenland.

*P.S.: Een dagje even helemaal geen zin in Nijmegen? Laat deze tips dan voor wat ze zijn en **fiets naar Kleef** (net over de grens in Duitsland). Een mooie fietstocht door de polders met niets minder dan Duitse worsten, halve liters bier en pretzels als beloning.*



*Speciaalbiertje drinken in het Honigcomplex*





VOOR ALLE  
TIPS: ZIE DE  
UITNEEMBARE  
PLATTEGROND

19:00



Met het oog op wat komen gaat, leg je eerst een goede bodem. Dit kan door thuis een grote pan pasta te koken of een paar potten Chicken Tonight weg te werken. Zoek je het liever buiten de deur dan heeft Nijmegen genoeg keuze. Voor tapas kun je in Nijmegen-Oost bij café **Eten en Drinken** terecht (grote porties!) en in Botendaal bij **De Kluizenaar**. Bij **Wally** in de Hertogstraat 'geven ze om burgers'. Dat komt goed uit, want dat doen wij ook. Gouwe ouwe **Dromaai** aan Plein 1944 mag in dit lijstje met studentikoze restaurants niet ontbreken. Als je ouders op bezoek komen en je mag profiteren van een rianter budget, probeer dan eens restaurant **Nibbles** aan de Ganzenhevel.

21:00



Na het eten gaan we rechtstreeks de kroeg in. Wel een praatkroeg, want dansen komt later. Klassieker is **Samson** aan de Houtstraat, met mandenvol pinda's en een uitgebreid biermenu. De kans is groot dat het vol zit (en dat je er bekenden tegen het lijf loopt). Voor de Samsonlike experience kun je ook naar **Café Jos** aan de Daalseweg, dat zich niet voor niets een 'meesterschenkerij' noemt. Ook bij **Maxim, Frowijn** of **St. Anneke** - allemaal rondom Keizer Karelplein - hangt een goede sfeer en heeft men bier.

HET NIJMEEGS  
**NACHTBOEK**  
VAN 19.00 UUR  
TOT 07.00 UUR

Lekk  
tapas



afca  
m  
By  
☆



Het Valkhof





# DE MINDER BEGAAFDE BALLEN- GOOIER KAN GAAN DISCOBOWLEN

21:30



Om je introbroertjes en -zusjes na de intro niet uit het oog te verliezen en de band nog wat te versterken kun je je opgeven voor de pubquiz bij **Beij Ons** aan de Daalsedwarsweg op dinsdagavond vanaf 20.30 uur.

Goed voor een date: bij **House of Billiards** aan de Graafseweg sta je voor een prikke de hele avond de sterren van de hemel te poolen. Een aardig alternatief is bowlen bij **Olround Bowling** aan de Heyendaalseweg, waar iedere donderdag een studentencompetitie is. De minder begaafde ballengooier kan gaan discobowlen. De dj draait vooral *guilty pleasures*, waarvan ook de net zo foute videoclips te zien zijn. Met wat geluk levert een strike je bovendien een gratis rondje drank op.

22:00



Op een avond uit het leven van de Nijmeegse student kan 'het wagen van dansjes' niet ontbreken. Voor de warming-up kun je elke maandagavond bij dansschool **Salsa Tipica** in Meijhorst en op woensdagavond bij **Fusion Latina** aan de Tweede Walstraat gratis vrij dansen. Begin jij je avond liever zingend? Dan kun je elke donderdagavond vanaf 22.30 uur bij **Café Dollars** aan de Grotestraat de hele kroeg omverblazen met jouw gouden strot. Is je zangstem wat minder op orde maar houd je wel van live-muziek, ga dan naar **De Fuik** aan de Eerste Walstraat op donderdagavond.



Discobowlen bij Olround

Sing & dance



Because  
i'am happy  
Yehhh

Van  
Dij



Cheer



00:30

Dan het echte uitgaan, waar moet je zijn op welke dag? Op maandag kun je in **Café TweeKeerBellen** in de Betouwstraat – naast zuipen in de kotslucht – meedingen naar mooie prijzen bij de bierbingo. Loop een straat verder voor metermaandag bij **De Fuik** of skip al die onzin en ga naar het **Bascafé** aan de Betouwstraat. Het fijne aan deze kroeg is dat je jas er na twee dagen nog hangt, als je die 's nachts vergeten of kwijt bent. Op donderdag kun je als vrouw bij het hippe **Toon** aan de Mariënburg van 23.00 tot 01.00 uur gratis cocktails drinken tussen mannen in pakken. Pak op vrijdag door in **Café van Rijn** aan de Molenstraat: draai aan het rad en win (of betaal) shotjes tot je erbij neervalt. Figuurlijk, uiteraard.

04:15

Je lichaam wil nu waarschijnlijk wel naar huis. Maar niet voordat je ergens een vette bek hebt gehaald. Een Nijmeegse uitvinding is het broodje spee – een kaassoufflé met satésaus, chilisaus en uitjes. Deze lekkernij is te krijgen bij snackbars **Corona** in de Tweede Walstraat en **Cafeteria Keizer Karelplein**. Ook de discodel (een frikadel met discodip – echt waar) is een dronken poging waard. Kebab-liefhebbers gaan naar **Döner Kebab Nijmegen** in de Molenstraat.



*Veel studentenfeesten bij Doornroosje*



*De Discodel: durf jij?*

Iedere eerstejaarsstudent maakt op de universiteit weleens een blunder waar hij of zij later met veel gêne aan terugdenkt. Vox verzamelde een aantal uitglijders waarbij jouw blunders ongetwijfeld in het niet vallen.

## De blunder van Linda

*BOOOM*  
*OOOPS!*

### Linda, student Nederlands, kende de rector niet

"Eind van het studiejaar, Radboud Sports – waar studenten en medewerkers per faculteit gezamenlijk strijden tegen de rest, in sporten als wielrennen, cross-country en (natuurlijk, want universiteit) schaken. Meer dan om winnen, draait zo'n dag om verbroedering. Dus knoopte ik aan de rand van het voetbalveld al uitpuffend een praatje aan met de keurige man naast me. Ik verbaasde me over hem: iedere aanwezige had zijn sportschoenen tevoorschijn gehaald en een felgekleurd faculteitspolootje aangetrokken, maar hij stond daar maar onberispelijk te wezen in zijn maatpak. Nadat ik hem bijgepraat had over de prestaties van mijn team, vroeg ik: 'Wat doet u eigenlijk, werkt u op de universiteit?' Enigszins verbolgen keek hij me aan. 'Ik werk op de universiteit. Dat kun je wel zeggen, ja.' Maanden later, toen zijn foto in Vox verscheen, viel het kwartje pas: 't was Bas Kortmann, destijds rector magnificus van de Radboud Universiteit."

